

Op weg naar hun eigen versie
Van de blues"
De laatste bus die laat ik gaan
Ik kijk naar buiten, volle maan
Mijn strippenkaart verscheur ik maar
Ik kijk liever nog een uur naar haar

"De laatste ronde," roep je nou
Als ik hier nou eens blijven zou
En een baantje zocht in deze stad
En elke avond bij haar at
Wat heb ik te verliezen?
Ik ga voor deze vrouw

Vanaf nu deel ik graag de blues
Met jou

Zang: Harry Siers

Piano: Leo Castelijm

Contrabas: Marijn de Rijk

Saxofoon: Jan Gerritsen

Opnames zang: Joeri Saal
(Studio 150, Amsterdam)

Mixing: Harry Siers

Mastering: Zlaya Hadzich
(Loud!, Amsterdam)

•••

Ik neem het mee

Vrij naar: **Take It with Me, T. Waits /
K. Brennan (Jalma Music (ASCAP))**

Mobieltjes staan uit
Niemand weet waar we zijn
De champagne staat al uren koud
De zee donkerblauw

Als de ogen van jou
Ik neem haar mee
Als ik wegga
Vannacht

De tijd vloog voorbij
Jij woonde bij mij
In ons huisje op Terschelling
Niets van waarde
Gaat ooit voorbij
Ik neem het mee
Als ik wegga
Vannacht

Ver, ver van hier
Het geluid van een trein
Waar je ooit was
Zul je daar ooit weer zijn?
Je zwaait tot ziens
Aan het eind van jouw dag
Je staat op en bent weg
Zo ver, ver van hier

Ik was altijd bij jou
En altijd van jou
Het voelde weer
Precies als toen
Ik viel in slaap
Met jouw hoofd
Op mijn borst
Ik neem het mee
Als ik wegga
Vannacht

Nu in mineur
Langs de kant
Van de weg